

Dankdag 2020

Vandaag houden we dankdag. Fijn dat jij ook meedoet!  
Wij danken ..... voor alles wat Hij ons heeft gegeven.



Zijn zegeningen geeft Hij als cadeautjes. Wat heeft Hij jou allemaal gegeven?  
Schrijf of teken in elk pakje iets waar jij voor wilt danken.



Vandaag zijn we in de preek in Jeruzalem.  
Daar stond de tempel. De tempel is het huis van .....

Zie je die mannen in witte kleren daar lopen?  
Dat zijn .....

Er is ook een man die één keer in het jaar in het allerheiligste  
van de tempel mocht binnengaan.  
Hij heet de .....

Het thema van de preek is: .....

Wat is een weduwe? .....

Waar doen wij ons geld in als we naar de kerk gaan? .....



Het verhaal staat in: .....

Schrijf op elke bladzijde een punt van de preek.



Geef jij weleens wat aan een ander? Kleur de rondjes en vul maar aan:

- |                                    |                                      |                                |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> cadeautje | <input type="checkbox"/> glimlach    | <input type="checkbox"/> ..... |
| <input type="checkbox"/> tekening  | <input type="checkbox"/> klusje doen | <input type="checkbox"/> ..... |
| <input type="checkbox"/> knuffel   | <input type="checkbox"/> tijd        | <input type="checkbox"/> ..... |

God gaf het liefste wat Hij had. Wie was dat? .....

Wat wil de Heere God graag van jou hebben? .....

