



Het Bijbelverhaal van de preek staat in Ruth 2.

De dominee vertelt ook over een moedervogel. De kleine vogeltjes zitten veilig onder haar vleugels. De twee vleugels van de moedervogel lijken net als de armen van

Wat mogen wij dan doen ?

*Ik zag een kuikentje  
Dat bij zijn moeder zat  
Onder haar vleugels  
Waar het veilig zat  
Tegen regen, tegen zonneshijn  
Heer', zo wil ik bij U zijn*



*In de schaduw van Uw vleugels  
Wil ik schuilen, wil ik schuilen  
In de schaduw van uw vleugels  
Wil ik schuilen, o-Heer'*

*U bent mijn toevlucht  
U bent mijn sterkte  
U bent mijn schuilplaats  
U o-Heer'*



Ruth roept aren die zijn blijven liggen op het land.  
Help jij Ruth zoeken?  
Zet steeds om 3 aren een kring.



PUZZEL