

Hoi allemaal!



Wat fijn dat jij er weer bent!

Vandaag mogen we weer luisteren naar de dominee.

De dominee gaat ons vertellen uit de Bijbel.

Denk je er wel eens aan dat wij zoveel over de Heere mogen horen?

Thuis, op school en op de club. Terwijl er zoveel kinderen zijn die nog nooit van de Heere hebben gehoord.

Op de kaart zie je een heel stuk van de wereld. Vandaag gaat de preek over Johannes. Hij schrijft een brief aan de mensen van Filadelfia. Dat is heel ver bij ons vandaan. Kijk maar eens op de kaart.

Vraag?



De punten uit de preek bevatten 3 goede woorden. Welke 3 goede woorden heeft Christus voor de gemeente van Filadelfia?

.....

.....

.....

Moeilijk hoor, maar wel heel belangrijk ook voor ons!



Gelukkig zijn? Waar denk jij dan aan en wat betekent dit voor jou?

.....  
Wat zegt de Bijbel over echt gelukkig zijn en wat wordt daar mee bedoeld?  
Wanneer ben jij ECHT gelukkig?



.....  
.....  
Vroeger schreven de mensen op een boekrol; schrijf jij maar de moeilijke dingen op zodat je die na afloop van de preek kunt vragen.

In het schrift gedeelte van deze morgen staat 'omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard'

Wat betekent volgens jou het moeilijke woord: Volharding/volharden?

1. Stoppen
2. Doorzetten/volhouden
3. Toegeven

Vind jij het moeilijk om de Heere Jezus te volgen en dit vol te houden?





In de preek zei de dominee iets over de vrienden van Daniël? Dit heb jij vast wel gehoord, dan weet jij ook wel wat Nebukadnezar van de jongens wilde? Wat moesten de jongens doen?

.....  
 .....

Dat was voor hen 'een verzoeking'.

Verzoeking betekent: dat.....je probeert los te maken van de Heere Jezus (vul op de stippeltjes in wie bedoeld wordt).



Psalm 17:8 heeft te maken met punt 3 van de preek; kijk maar eens als je het goed hebt

Psalm 17:8

Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!) ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.

in gerechtigheid aanschouwen: Gods kind kan de Heere dan zien, het is goed tussen de Heere en Zijn kind

als Gods kind hieraan denkt, wordt hij blij

als Gods kind sterft, gaat hij slapen

hij wordt wakker bij de Heere in de hemel

en mag voor altijd goed spreken en zingen voor de Heere

verzadigd: helemaal vol met

Sommigen van jullie kennen het oude versje misschien wel en anders kun je het vast aan iemand vragen:

'Zoek Jezus veel,  
 zoek Jezus vroeg,  
 wie Jezus heeft,  
 die heeft.....!' (invullen)