

# DOE JE MEE?

Hoi,

Steeds vaker wordt er door het hele land Halloween gevierd op 31 oktober. Dat is een griezelfeest. Het gaat over donker en de dood. Om bang van te worden!

Wij geloven dat wij juist mogen leven door God Die ons geschapen heeft.

Jezus zegt in de Bijbel:

**“Ik ben een Licht, in de wereld gekomen,  
opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.”**

(Bijbelboek Johannes hoofdstuk 12 vers 46)

Daar willen wij aan denken op 31 oktober. Deze blijde boodschap kun je vieren met een pannenkoekenfeest. I.v.m. Covid-19 kunnen we niet met veel kinderen bij elkaar komen, maar het kan natuurlijk wel gewoon bij jou thuis! Vraag mama of papa maar een grote stapel te bakken of doe het zelf!

Maak er een gezellige avond van.

Ken je het lied: “Je hoeft niet bang te zijn?”

Dat kunnen jullie misschien wel met elkaar zingen!

*Eetsmakelijk*



# PANNENKOEKENFEEST