

Hoi jongens en meisjes,

Fijn dat je vandaag weer in de kerk bent of thuis meekijkt/luistert. Vandaag gaat de dominee uit de Bijbel Openbaring 3: 14 – 18 lezen. De preek gaat over dit Bijbelgedeelte.

Weet jij waar dit Bijbelboek in de Bijbel staat? Kleur het plaatje bij het goede antwoord.

Oude Testament



Nieuwe Testament



Schrijf woorden uit Openbaring 3: 14 – 18 op die je belangrijk vindt (!) of moeilijk (?):

!

!

!

?

?

?

Het thema van de preek is: de trouwe Getuige spreekt tot de gemeente van Laodicea,

De dominee verdeelt de preek in drie punten:

1. een ernstig oordeel;
2. een eerlijke diagnose;
3. een goede raad.

Wat is een oordeel?

Wie is de trouwe Getuige?

De Heere Jezus draagt ook de Naam 'Amen'.
Wat betekent dat woord ook alweer?

Heb jij wel eens lauw water gedronken?
Wat heb je liever: lauw water of fris water?



Wat zou de Heere Jezus dan bedoelen als hij de gemeente van Laodicea 'lauw' noemt?

Vul maar eens in: de Heere Jezus wil niet dat we lauw zijn, of koud, maar *warm!* Wat betekent dat?



Wanneer ben je volgens de Bijbel echt rijk?

Jezus zegt:

*“Ik ben een Licht, in de wereld gekomen,
opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.”*

Waarom is Jezus een Licht in de duisternis?

Geloof jij in Hem?

DOE JE MEE?

Hoi,

Steeds vaker wordt er door het hele land Halloween gevierd op 31 oktober. Dat is een griezelfeest. Het gaat over donker en de dood. Om bang van te worden!

Wij geloven dat wij juist mogen leven door God Die ons geschapen heeft.

Jezus zegt in de Bijbel:

*“Ik ben een Licht, in de wereld gekomen,
opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.”*
(Bijbelboek Johannes hoofdstuk 12 vers 46)

Daar willen wij aan denken op 31 oktober. Deze blijde boodschap kun je vieren met een pannenkoekenfeest. I.v.m. Covid-19 kunnen we niet met veel kinderen bij elkaar komen, maar het kan natuurlijk wel gewoon bij jou thuis! Vraag mama of papa maar een grote stapel te bakken of doe het zelf!

Maak er een gezellige avond van.
Ken je het lied: “Je hoeft niet bang te zijn?”
Dat kunnen jullie misschien wel met elkaar zingen!

Eet smakelijk

PANNENKOEKENFEEST